

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΕΤΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΒΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18**

Ξύπνα Αγιε Βασίλη

Ο Άγιος Βασίλης κοιμάται και ροχαλίζει Δίπλα του η κυρία αι- Βασίλη κάθεται μισοκοιμισμένη και κοιτάζει που και που το ρολόι της .Ξαφνικά δυνατά χτυπήματα στην πόρτα

ΕΛΛΑΦΑΚΙ Α Αι- Βασίλη Αι- Βασίλη ζύπνα , πλησιάζει η αλλαγή του χρόνου . Θα αργήσουμε!!

ΕΛΛΑΦΑΚΙ Β Τον Αι – Βασίλη τον πήρε ο ύπνος, τώρα θα έπρεπε να ‘μαστε στο δρόμο

ΚΥΡΙΑ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ Μα το ρολόι δε χτύπησε ακόμα (πλησιάζει προς το ρολόι) Ωχ Θεέ μου σταμάτησε, πρέπει να είναι χαλασμένο!

ΕΛΛΑΦΑΚΙ Α Γρήγορα κυρία Αι- Βασίλη , ζύπνησέ τον. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να περιμένουν

ΚΥΡΙΑ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ (Σκουντάει το Αι – Βασίλη και φωνάζει) Ξύπνα, ζύπνα Αι – Βασίλη είναι ώρα να φύγεις (Εκείνος ροχαλίζει πιο δυνατά)

ΕΛΛΑΦΑΚΙ Β Κούνα τον πιο δυνατά κυρία . Γιατί κοιμάται τέτοια ώρα

ΚΥΡΙΑ ΑΙ _ ΒΑΣΙΛΗ Ο καημένος μου ήταν τόσο κουρασμένος και του είπα ότι θα μπορούσε να ξαπλώσει λιγάκι να πάρει ένα υπνάκο , αλλά ξέρετε τί βαθύ ύπνο κάνει! (Φωνάζει πάλι) Αι- Βασίλη είναι ώρα να σηκωθείς (Ο Αι – Βασίλης γυρίζει πλευρό και συνεχίζει το ροχαλητό)

Ωχ Θεέ μου δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν ακούσει το χτύπημα του ρολογιού δεν ζυπνάει. Είναι ο μόνος ήχος που τον βγάζει από το βαθύ ύπνο.

(Τα ελαφάκια κάθονται κάτω σκεπτικά Τραγουδούν “Ρούντολφ το ελαφάκι)

ΕΛΛΑΦΑΚΙ Α Δεν μπορούμε να καθόμαστε έτσι, πρέπει να το φτιάξουμε γρήγορα. Τρέξε μήπως βρεις τον κύριο Τικ- τοκ στο εργαστήριό του

ΕΛΛΑΦΑΚΙ Β Τρέχω. Νομίζω πως είναι ακόμα εκεί

(Το ένα ελαφάκι φεύγει και το άλλο μαζί με την κυρία Αι- Βασίλη συνεχίζουν την προσπάθεια να ζυπνήσουν τον Αι- Βασίλη)

ΕΛΛΑΦΑΚΙ Α Η μητέρα μου, μου ρίχνει κρύο νερό όταν δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί

ΚΥΡΙΑ ΑΙ -ΒΑΣΙΛΗ Αχ Όχι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Φοβάμαι μην πάρει κανένα κρύωμα

ΕΛΛΑΦΑΚΙ Α Ναι αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε.

ΚΥΡΙΑ ΑΙ -ΒΑΣΙΛΗ Ο κύριος Τικ-τοκ σίγουρα θα φτιάξει το Ξυπνητήρι . Μα νάτοι έρχονται

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΕΤΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΒΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18**

ΤΙΚ -ΤΟΚ Γεια σας Τι συμβαίνει Θα πρέπει να είναι κάτι σοβαρό για να με κουβαλήσετε εδώ νυχτιάτικα

ΚΥΡΙΑ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ Χάλασε το ζυπνητήρι κύριε και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζυπνήσουμε τον Αι- Βασίλη. Παρακαλώ κοιτάζτε να δείτε τι μπορείτε να κάνετε (Ο Τικ-Τοκ κάθεται βγάζει τα κατσαβίδια του και προσπαθεί να το φτιάξει)

ΤΙΚ -ΤΟΚ Έχει μεγάλο πρόβλημα ,όλες οι βίδες του είναι σε κακή κατάσταση

ΕΛΑΦΑΚΙ Β Σας παρακαλούμε κάντε κάτι γρήγορα

ΤΙΚ ΤΟΚ Υπομονή, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε βιαστικά μια δουλειά σαν κι αυτή

ΕΛΑΦΑΚΙ Α Μα τότε θα αργήσουμε. Δε θα προλάβουμε να γυρίσουμε όλο τον κόσμο απόψε

ΚΥΡΙΑ ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗ Δεν μπορείτε να το φτιάξετε λιγάκι, να χτυπήσει ίσα, ίσα μόνο μια φορά μπας και ζυπνήσει!

ΤΙΚ -ΤΟΚ Αυτό είναι αδύνατο και φοβάμαι ότι πρέπει να το πάρω μαζί μου στο εργαστήριό μου για να το φτιάξω

ΚΥΡΙΑ ΑΙ -ΒΑΣΙΛΗ Και πόσο χρόνο θα μας πάρει αυτό:

ΤΙΚ -ΤΟΚ Δεν νομίζω ότι μπορώ να το φτιάξω νωρίτερα από αύριο το πρωί

ΕΛΑΦΑΚΙ Α Μα αύριο είναι πρωτοχρονιά !

ΤΙΚ-ΤΟΚ Λυπάμαι Δεν έρχεται κάποιο άλλο ρολόι στο σπίτι

ΚΥΡΙΑ ΑΙ -ΒΑΣΙΛΗ Όχι είναι το μοναδικό

ΕΛΑΦΑΚΙ Α Μπορούμε να χτυπήσουμε κάποιο άλλο καμπανάκι !

ΤΙΚ-ΤΟΚ Κάντε ότι μπορείτε .Εγώ πάω να ειδοποιήσω τους βοηθούς του Αι- Βασίλη (Ο Τικ-τοκ Φεύγει)

ΕΛΑΦΑΚΙ Α Έχω μια ιδέα. Να του γαργαλήσουμε τη μύτη με ένα φτερό

ΕΛΑΦΑΚΙ Β Ωραία ιδέα. Εμπρός τι καθόμαστε!

(Ο Αι- Βασίλης φταρνίζεται δυνατά και συνεχίζει να ροχαλίζει)

ΚΥΡΙΑ ΑΙ- ΒΑΣΙΛΗ Δεν κάνουμε τίποτα Αυτός δεν ζυπνάει ούτε με κανόνι! Θέλει μόνο το χτύπημα του ρολογιού.

(Σε λίγο έρχονται οι βοηθοί του Αι -Βασίλη κρατώντας τριγωνάκια)

ΒΟΗΘΟΣ Α Τι ήταν αυτό που πάθαμε απόψε! Κανονικά τώρα θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει . Τα παιχνίδια είναι έτοιμα, κι έχουμε τόσα γράμματα των παιδιών. Λοιπόν τι

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΕΤΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΒΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

κάθεστε, αρχίστε να χτυπάτε τα τρίγωνα. (Ο Αι- Βασίλης τεντώνεται και χαμογελά μέσα στον ύπνο του)

ΒΟΗΘΟΣ Β Εγώ λέω να πάρουμε αυτά τα καπάκια και κανένα ντέφι από τα παιχνίδια των παιδιών(αρχίζουν να χτυπούν όλα μαζί και να κάνουν τρομερό θόρυβο)

ΒΟΗΘΟΣ Γ (Κρατάει τα αυτιά του) Αυτός ο θόρυβος είναι απαίσιος. Σταματήστε. Καλύτερα θα ήταν να πούμε ένα τραγούδι!

(Τραγουδούν όλοι μαζί Τρίγωνα Κάλαντα, αλλά ο Αι – Βασίλης Ροχαλίζει πιο δυνατά)

ΒΟΗΘΟΣ Δ Έχω μια καλύτερα ιδέα. Να κάνουμε τις φωνές των ζώων. Να αρχίσουμε τα κακαρίσματα και τα γαβγίσματα, να δούμε τότε δε θα ζυπνήσει

(Όλα τα παιδιά γύρω απ' το κρεβάτι αρχίζουν να γαβγίζουν και να νιαουρίζουν)

κικιρίκου ζύπνα Αι- Βασίληη...

γαβ γαβ γαβ σήκω πάνω αργήσαμε
νιάου νιάου τα παιδιά σε περιμένουν

ΚΥΡΙΑ ΑΙ – ΒΑΣΙΛΗ Σταματήστε, σταματήστε αμέσως δεν αντέχω άλλο τις φωνές σας!

ΒΟΗΘΟΣ Α Τι κρίμα δε γίνεται τίποτα

ΒΟΗΘΟΣ Β Όλα τα παιδιά του κόσμου θα λυπηθούν πολύ που δε θα πάρουν δώρα!

ΒΟΗΘΟΣ Γ Θα είναι η πιο άσχημη Πρωτοχρονιά !

ΒΟΗΘΟΣ Δ Για κοιτάζτε , έχουμε επισκέπτες. Μπορούν να μπουν;

ΚΥΡΙΑ ΑΙ- ΒΑΣΙΛΗ Φυσικά! Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο σπίτι του Αι- Βασίλη

ΓΕΙΤΟΝΑΣ Α Γεια σας , Εγώ και τα αδέρφια μου είμαστε γείτονες και θα θέλαμε να δούμε τον Αι- Βασίλη

ΓΕΙΤΟΝΑΣ Β Του φέραμε κι ένα δώρο . Ένα ζευγάρι γάντια, γιατί απόψε είναι πολύ κρύα νύχτα κι έχει πολύ δρόμο να κάνει μέχρι να πάει στα σπίτια όλων των παιδιών

ΚΥΡΙΑ ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗ Ευχαριστούμε πολύ παιδιά, αλλά φοβάμαι ότι ο Αι Βασίλης δε θα μοιράσει φέτος δώρα

ΓΕΙΤΟΝΑΣ Γ Γιατί τι συμβαίνει ,είναι άρρωστος;

ΚΥΡΙΑ ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗ Όχι, όχι κοιμάται κι εμείς δεν μπορούμε να τον ζυπνήσουμε με τίποτα

ΓΕΙΤΟΝΑΣ Γ Εγώ νομίζω πως άμα του μιλήσουμε εμείς τα παιδιά θα μας ακούσει και θα ζυπνήσει

(Τα παιδιά πλησιάζουν στο κρεβάτι και του μιλάνε κοντά στο αυτί)

ΓΕΙΤΟΝΑΣ Β Αι-Βασίλη Αι- Βασίλη μας ακούς Είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς και τα παιδιά όλου του κόσμου σε περιμένουν

(Ο Αι- Βασίλης τεντώνει τα χέρια του, ανοίγει τα μάτια του, και πετάγεται ζαφνισμένος)

ΑΙ- ΒΑΣΙΛΗΣ Τι συμβαίνει τι γίνεται εδώ πέρα, Τι μαζευτήκατε όλοι πάνω απ' το κεφάλι μου;

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΕΤΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΒΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18**

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Ξύπνησε.... Ξύπνησε...

*ΑΙ- ΒΑΣΙΛΗΣ Φυσικά και ξύπνησα .Δεν έχω χρόνο να κοιμηθώ, είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς
Εμπρός βοηθήστε με , φέρτε μου τις μπότες μου. Πώς με αφήσατε να κοιμηθώ τόσο πολύ!*

ΚΥΡΙΑ ΑΙ- ΒΑΣΙΛΗ Τι λες χριστιανέ μου Δοκιμάσαμε τα πάντα, αλλά εσύ ροχάλιζες του καλού καιρού. Δεν μπορώ να καταλάβω , πως κοιμόσουν με τόσο θόρυβο και όταν σου μίλησαν τα παιδιά αμέσως ξύπνησες;

ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗΣ Φυσικά και άκουσα τα παιδιά. Ο Αι- Βασίλης έχει πάντα ένα αυτί ανοιχτό για τα μικρά παιδιά.

(Μπαίνει ο ΤΙΚ-ΤΟΚ κρατώντας το ρολόι)

ΤΙΚ-ΤΟΚ Το έφτιαξα, το έφτιαξα τώρα μπορεί να ξυπνήσει ο Αι-Βασίλης

*ΒΟΗΘΟΣ Α Τώωωωρα ! Ο Αι-Βασίλης έχει ξυπνήσει και είναι έτοιμος να φύγει.
(Οαι-Βασίλης φοράει τα γάντια του παίρνει το σάκο με τα δώρα και φεύγει μαζί με τα ελαφάκι . Όλοι μαζί τον χαιρετούν – Στο καλό Αι-Βασίλη*

- *Καλό ταξίδι*
- *Χαιρετίσματα στα παιδιά του κόσμου*

Αι – Βασίλης -.....

Κυρία Αι- Βασίλη -.....

Ελαφάκι Α-

Ελαφάκι Β -

Τικ-τοκ -

Βοηθός Α-.....

Βοηθός Β-.....

Βοηθός Γ-.....

Βοηθός Δ-.....

Γείτονας Α-

Γείτονας Β-

Γείτονας Γ-